

Slotrit 2005 - Midden Nederland en het Gooi

Het is een prachtige nazomer. We kunnen wel wat regen gebruiken maar waarom moet dat nu vandaag? De dagen vooraf krijg ik al weifelende berichtjes. De avond tevoren zeggen de pensioenados Wout en Maarten alsnog af. Vocht en kou op de botten is niet fijn als je met pensioen bent. Maar ook de jonge goden Jefrey en Gerard laten het afweten. Zouden eindelijk weer een keer meedoen. Drukke Europa schema stond het zelfs toe. Maar de regen schrikt af.

Ton en ik mailen op en neer dat we vooral doorgaan. Niemand die ons ervan kan betichten dat wij watjes zijn. En met ons nog 6 andere helden. Dat Henk er niet is heeft ook met leeftijd te maken. Als je veel feest viert en lang staat dan kun je daarna niet meer lang zitten. Last van je rug. Hij spaarde zijn rug liever voor de klappen van de landing met het watervliegtuig.

Vandaag water zat. Met bakken komt het naar benee. Vlakbij Hilversum stopt het eindelijk met regenen. Dan kan ik de borden tenminste een beetje lezen. Goede beschrijving van Ton. Het Tolhuis makkelijk gevonden. Koffie en gebak staan klaar. En ik ben niet de eerste, kan ook niet want ik ben bijna 30 minuten te laat.

Ton zit aan het hoofd van de stamtafel. Evert zit ernaast want die was hier tenslotte vroeger stamgast met de NOS. Heeft zijn zoon Rick meegenomen. Die is al eens eerder mee geweest. Op zo'n lekker blerijzer met van die dikke sloffen. En Ron hoeft niet te tennissen of te vliegen en is er dus gewoon ook bij.

Paul Terpstra is een bekende van Ton en mag ook mee. Is ook al eens mee geweest. Blijkt via de omroep Evert ook wel te kennen. En dan niet zoals wij Evert van het scherm en de radio kennen, nee, gewoon van het werk. Klein wereldje dat Hilversum.

Jaap houdt woord en draait ook de straat in. Zijn helm zit wat losjes want hij is de dag ervoor naar de kapper geweest en de haardos is lekker uitgedund. Ook hij krijgt de koffie en gebak. Cooky belt naar het café om te laten weten dat zij het toch niet gaat redden. En ondertussen is het gewoon 10 uur en zijn we niet compleet. Heel Nederland staat in de file vanwege de regen. Daarom komt Martijn dus ook pas op vertrektijd aan. We geven ook hem de gelegenheid om op te warmen en hij krijgt ook koffie. Onder verschillende stoelen ontstaan plasjes van uitdruppende jassen en broeken.

Aan tafel is het best gezellig. We horen alles over de rimboe avonturen van Ton en zijn gezin. En we maken er veel grappen over.

We gaan ook maar eens rijden, het regent tenslotte weer een beetje. Jaap moet nog even bij de burens tanken. Daardoor missen wij samen bijna het vertrek maar weten de groep weer in te halen. Ik zal niet pretenderen nog exact te weten waar we allemaal geweest zijn. Zal wel een paar losse kreten slaken over onze ervaringen. Ik heb zeker Bilthoven, Zeist en Austerlitz gezien. Vage herinneringen aan Maarn en Maarsbergen, ook iets met Leersum, Amerongen, Elst en Rhenen. Het was wel mooi maar ook zo nat. Kijkend op de kaart denk ik dat we ook in Wageningen geweest zijn maar dat kan ik me niet herinneren, Renkum wel en de Grebbeberg ook. Dus zijn we onder de rook van Arnhem geweest.

Ergens onderweg zijn we even gestopt om te overleggen. Ton kon de route iets inkorten. Maar het was toen droog dus gingen we links in plaats van rechts de lange route op. En toen ging het natuurlijk weer regenen. Nu moet ik zeggen dat mijn pak van buiten wel nat werd maar ik bleef droog. Goed pak en die Pan schermt je ook lekker af.

Op één of andere manier zijn we via een mooie route in Terschuur aangekomen. Een dorp onder de rook van Amersfoort tegen knooppunt Hoevelaken aan. Dit is het midden van Nederland. En toch praten ze er raar. En ze draaien verschrikkelijke muziek in het café. Allemaal Frans en Marianne en dat soort Nederlandstalig gejammer. Geeft niet want wij hebben het gezellig. Ron en Evert hebben gisteren de maandagavond kookclub gehad en hebben nog wel wat moppen te delen. Ook Rick vult aan. Ondertussen worden de uitsmijters met de naam van het etablissement aangerukt. Behalve Ron, die bestelt de hele schotel met de naam van de kroeg. Dat wil alleen

maar zeggen dat hij van de soep af zag en een kroket kreeg in ruil voor een ei of twee minder. Het is weer droog dus moesten we maar weer eens in het zadel. Ik krijg een kaartje van de kroeg mee want men wil zich meer op de motorwereld richten met de lunch en dergelijke. Eerst andere muziek.

Via Bunschoten en Spakenburg gaan we naar het veer over de Eem in Eemdijk. De man haalde de omzet van de week met 8 motoren en toen kwam er ook nog een auto.

Door de polder langs het marine luisterstation naar het dorp Eemnes. Waar die marine nar zit te luisteren weet ik niet, waarschijnlijk gewoon radio 3 of 538 want de koude oorlog is al 15 jaar over. Of zouden zij dat nog niet weten.

Vervolgens zie ik nog een paar namen langs komen van de radio, Nick Vollebregt in Laren is er zo een. We worden ook nog getrakteerd op de Bachlaan in Hilversum. Daar mag je alleen maar wonen als je jezelf heel erg verrijkt hebt aan het kijk en luistergeld van je landgenoten. Zelfs Evert kende er niemand. Overigens heet die straat gewoon Doodweg zag ik op de kaart maar dat kun je in het telefoonboek natuurlijk niet neerzetten dus hebben ze dat stukje Bachlaan genoemd dat klinkt een stuk sjieker.

We vervolgen door Kortenhoef en daar begon het. Daar stonde denk ik een windventilator en een stel kwajongens met emmers water want daar kwam de regen echt horizontaal met bakken langs zetten. Druipend kwamen we in Loosdrecht aan. Daar werden we zeer warm onthaald door Jan Stuivenberg, een krasse 65'er met een passie voor de tweede wereld oorlog. Hij heeft daar een privé museum met een Russische tank, een Mig aan het plafond, allerlei militaire uniformen en ander snuisterijen en een heleboel voertuigen die het allemaal doen. Wij werden ontvangen met een drankje. Kregen een eigen rondleiding door het museum en werden getrakteerd op lekkere hapjes. Als bonus was er ook een privé voorstelling in de eigen bioscoop "the Memphis Belle". Ik heb die film al meerder keren gezien maar die vermoeit niet.

De vrouwen van Ton en Paul hadden zich inmiddels ook bij ons gevoegd, evenals Jannick, de zoon van Ton. Met zijn allen hebben we zo nog een gezellige einde van de middag. Na de film zijn er nog een paar de straat overgestoken om naar de verzameling auto's van Jan te kijken. De BWK's onder ons besloten om maar op huis aan te gaan. Het was tenslotte droog en daar wilden wij gebruik van maken.

Voor de liefhebbers www.militair-mobiel-depot.nl is de site waar je alles over het bezochte museum kunt zien.

De dagen erna is het prachtig weer geweest.

