

Juni 2008 - Veluwe en de IJssel

Klokke 10 ben ik bij het truckerrestaurant in Amersfoort. Paul Laroy is er natuurlijk al want hij is de aanstichter dit keer. Geassisteerd door Henk Beens. Paul met een nieuwe motor, ik weet dat een aantal mensen benieuwd waren wat het is geworden. Een glimmende zwarte V-strom! Nog wel zonder Garmin. Gewoon nog met een briefje op de tank voor de route.

Ted Stellema is er weer een keer en komt tegelijk met mij aan op zijn rode Pan European. Je zou denken dat hij na de pensionering nu alle tijd van de wereld heeft. Niets is minder waar want hij zit zwaar in de botenverkoop met een aandeel in een jachtwerf. En nog succesvol ook.

De waard moet een beetje aangezet worden om de koffie en appelgebak uit te serveren. Hans Bakker is er dus de financiën mogen geen probleem opleveren. Evert laat zich excuseren vanwege een toernooitje in Oostenrijk/ Zwitserland. Maar er zijn er genoeg die wel gekomen zijn. Het is dan ook een mooie dag, die ene van deze zomer.

Redelijk op tijd gaan we op weg. De pest is als je het verslag later schrijft dat je de route niet meer weet. Wel weet ik dat we met een mooie club zijn. Paul rijdt netjes voorop. Het valt me op dat Henk, die achter hem rijdt, regelmatig al eerder richting aan geeft dan Paul. Komt omdat hij de route op een Garmin kan volgen.

Prachtige route weer. Paul treft het niet met trekkers en vrachtwagens. Tijdens een pauze geef ik hem nog een paar tips. Je kunt wel met een hele groep achter een trekker blijven zitten maar dan komen we nergens. Met gepaste aandacht passeren en op een later tijdstip de groep weer bij elkaar trekken. Dat werkt goed en zorgt ervoor dat niet de hele groep tegen de stallspeed aan zit.

Ergens in het park hoge Veluwe stoppen we voor een pauze, is in de buurt van de Harskamp. Daar worden we door de Apaches van de luchtmacht in de gaten gehouden. Ze sturen ook nog een militair konvooi langs. Maar we laten ons niet van de wijs brengen want we genieten met volle teugen. Er wordt weer heerlijk om wat motoren heen gedraaid. Lijkt wel een stel jonge honden die aan elkaars achterste lopen te ruiken.

Paul weet iedereen weer in beweging te krijgen. We draaien langs de Velwezooiem en komen steeds verder naar het noorden en ineens is daar de IJssel. En daar ligt een prachtige dijk langs. Tijd om eens lekker met de kont te draaien. Er worden wat pogingen gedaan door ander voertuigen om ons tempo te drukken maar we krijgen ook voldoende gelegenheid om eens lekker dijkje te rijden. Later hoor ik dat Nol en Jan zich af hebben laten zakken en zich daarna hebben uitgeleefd.

Bij Deventer wordt de omgeving weer wat bekend. En ja hoor we lunchen bij een prachtige stek langs de dijk waar we al vaker zijn geweest. Goede locatie. En ze hebben hele goede uitsmijters. Alleen geen schaduw op het terras. Luitzen heeft wat petjes om te delen maar niet voor iedereen. Hein zet een soort wollen condoom op zijn kop. Wil zeker echt voor gek staan waar zijn zoon bij is. Die distantieert zich heel verstandig. Ik trek me na het verorberen van de uitsmijter terug in de schaduw. Wil mijn zorgvuldig verkregen bronzen kleur van de vakantie niet verpesten.

Jos is overigens meteen doorgereden. Er zat een blaas op zijn voorband en daar kan hij nog precies mee naar de dealer in Lisse of Sassenheim, daar wil ik vanaf zijn. Dat is vervelend, ben je leuk onderweg moet je afhaken. Na de lunch haken ook Nol, Jan en Sandra af. Tempo zeker te laag? Is zeker niet zo. Paul doet het goed. Ook in de ogen van de politie die langs komt als we weer op pad gaan.

Vraag me niet hoe maar in de middag zijn we bij strand Horst aangekomen. Binnen door via een mooie route. Door de achtertuin van Evert die in Oostenrijk verslag zit te doen van het voetbal. Soort eerbetoon.

Daar wordt nog wat gedronken. Ik besluit om door te gaan. De Garmin geeft aan dat ik voor het eten thuis kan zijn. Dat moesten we dan maar eens doen.

