

## Juni 2010 Veluwe en IJsselland

De instructies waren duidelijk. Achterveld, de Garmin wist er ook wel raad mee. Maar verkeer en waterstaat heeft zo zijn eigen ideeën en heeft de oksel van Hoevelaken compleet op de schop genomen. Dus maar even zelf nadenken en de borden volgen. Wat dan niet handig is dat je het briefje met het adres niet bij je hebt. Bovendien begon de Garmin vervelend te doen want er was geen voeding en de batterij was ook bijna leeg. Dat komt mij bekend voor want had Leo dat niet twee jaar geleden in de Moezel?

Op de snelweg was ik Paul Laroy en Henk Beens voorbij gescheurd. Twee pensionados. Als ik daar nu eens achter was blijven hangen dan had ik niet zelf hoeven navigeren. Martijn zit nu in mijn wiel en dan moet je even heel zelfverzekerd doorrijden alsof je precies weet waar het is.

In het dorp komen Paul en Henk van rechts en krijg je het idee dat je op het goede spoor zit. Achterveld inschattend zal de Roskam wel midden in het dorp liggen en daar ligt meestal ook de kerk. En die steekt overal bovenuit. Wat denk je? Pal er tegenover staan motoren op een parkeerplaats en ik herken Henk Schuur op het terras. Met een mooie boog draai ik het parkeerterrein op. Gevonden!

Het is al lekker druk. Marcel Kuijper en Gert van den Brandt komen niet iedere maand en willen ook niet te laat komen dus zijn zitten zij al achter de koffie en krijgen net een grote punt appeltaart voorgeschoteld.

Alle plekjes in de schaduw zijn al ingenomen dus moet ik met Jaap en Luuk in de zon. Dan moet ik wel een petje op, dat zit nog in de koffer. Toch maar even pakken want het is erg zonnig en warm.

Er komen iedere paar minuten weer een paar motoren aanrijden. En iedereen begint over de wegomlegging. Henk doet alsof hij van niets weet. Volgens mij is het een plagerijtje van hem om te kijken of we zelf de weg nog kunnen vinden. Hij loopt er overigens goed bij. Tot twee dagen daarvoor lag hij nog te bed met rug problemen. En nu gaat de bikkel ons voor.

Ik ga het niet weg laten want je kunt er niet omheen, Leo heeft een nieuwe motor. Zo het is er uit. Weer zo'n Beiers ding. Ben allang blij dat hij van die Harley af is. Ik denk dat zijn vorige motor een piepklein roestplekje had. Of misschien kreeg hij een klein plekje niet meer schoon. Het kan niet zijn dat de asbak vol was want dat heeft zo'n ding niet en Leo rookt niet.

Over nieuwe motoren gesproken. Jan van Swinderen gebruikte deze rit om zijn nieuwe Transalp in te rijden. Vind ik ook een hele mooie motor. Ik ben er te klein voor maar als mijn ouders mij meer schoppen hadden gegeven dan had ik nu enorm getwijfeld tussen een Transalp of een GS. Maar mijn beentjes zijn iets te kort dus hoef ik me niet te verontschuldigen bij Nol voor deze dwaling.

Ook Nol had kort voor de rit last van zijn rug begreep ik.

Er is weer wat geronk, klopt want Gerrit Quak en zijn vrouw zijn van de partij. Zus/Schoonzus Mirjam komt ook want die werkt hier vlakbij. Ik heb haar beloofd dat we niet veel voor 11 uur op weg zullen gaan. Henk is de baas vandaag en hij vindt dat we geen tijd moeten verliezen vanwege de grote groep. Er staan inmiddels rond de 25 motoren. Tien voor elf zit iedereen min of meer in het zadel. Gerrit probeert Mirjam te pakken te krijgen, geen antwoord dus rijdt ze. Als we nu iets treuzelen met op gang komen dan haalt ze het net.

Henk gaat op weg. Mijn Garmin staat af dus ik kan nu niet meer spieken hoe we zijn gereden. Volgens mij zijn we tussen Barneveld en Ede doorgereden naar park de Hoge Veluwe. Daarna kriskras over de Veluwe naar het noorden. De details ontbreken, ik ben het kwijt. Wel weet ik nog dat het warm was en dat je blij was als we door het bos gingen want dat gaf een beetje verkoe-

ling. Blijven rijden of stoppen en meteen helm af en jas uit. Ik heb een liter water in mijn koffer en heb gezworen dat die vandaag op moet. Iedere stop even aan de speen.

Zo ook bij de tussenstop in het bos. Jan gaat nog even met iemand het bos in om te crossen.

Weinig boswachters vandaag.

Vanochtend stonden er files naar de Veluwe. En die mensen zie ik nu allemaal terug. Zat de fiets vanochtend nog op de drager, nu zitten zij erop en fietsen in de weg. Het zijn al die mensen waar ik nu de AOW premie voor ophoest. Naar verluid zijn er tegen de tijd dat ik aan de beurt ben niet genoeg mensen om mijn AOW te betalen. Dus op de Veluwe fietsen zit er voor mij niet in. Dan maar met de motor er tussendoor.

Op een of andere manier zijn we toch weer bij de uitspanning in Welsum aan de IJssel gekomen. Dit keer vanuit het noorden. Er is op ons gerekend. Heerlijk op het terras. En de parasols staan open.

Vorige keer heb ik hier mijn bol verbrand. Vandaag dubbele bescherming, pet en parasol.

Vanwege de hitte heb ik vandaag wat clementie aangaande zware kost. Als iemand vanwege de temperatuur geen uitsmijter wil eten dan zal ik er niets van zeggen. Toch gaan er genoeg over tafel. Maar ook salades en broodjes gezond.

Mirjam had het begin niet gehaald maar heeft de lunch wel gevonden. Ook Jos van Rijn komt na een Europa vlucht nog even meedoen.

Mirjam is niet de enige dame aanwezig. Sandra is er natuurlijk maar ook Suzy is van de partij. Brengt het niveau van de tafelgesprekken wel wat omhoog. Aan mijn tafel begreep ik van Evert dat hij ook niets heeft met programma's op TV waarin gepraat wordt over voetbal. Doe maar een mooie wedstrijd voorzien van goed commentaar. Maar Evert heeft zijn laatste WK wedstrijd gehad in zuid Afrika. Is Brazilië te ver weg?

Ron gaat naar huis want hij moet vanavond voor gasten koken. Evert mag aanzitten en kan dus mee tot het eind, Het pak moet weer aan, we gaan er weer op uit. Zelfs van de IJssel komt geen verkoeling. De rit is echt prachtig. En gelukkig ook vanmiddag door het bos. Ik zie een bui opbouwen en naderbij komen. Het kan me niet schelen. Tijdens de plaspauze houd ik hem in de gaten. Regen hier leeg, graag. En dat doet hij in de buurt van Nunspeet. Heerlijk. Ik hoor later dat de Beierse elektronica aangaf dat de temperatuur 11 graden was gedaald in de bui. Of was dat de temperatuur van de olie die lager werd? Het handboek voor al die gadgets is dik.

Eindpunt is op tijd en bij Henk thuis. Want dan kunnen de voetbal fanatici de wedstrijd zien, Niemand zien kijken maar ik ben ook niet binnen geweest. Evert kijkt thuis in alle rust. Het is gezellig bij Henk op het terras. Er worden verschillende manieren geprobeerd om een flesje open te maken. Begrijp er niets van want er zit een opener op de paal.

Henk is vroeg opgestaan want de kaas is al gesneden. En de borrelhapjes zitten snel in schaal-tjes. Het vocht gaat er vlot in. Ik waag me niet aan bier. Moet nog naar huis. En de weg is lang. Wel nog even goed drinken voor ik mezelf in het pak hijs.

Het is een beetje afgekoeld. Bijna dragelijk.

