

Februari 2011 - Snertrit

De Snertrit van 2011

Veel scheelde het niet of de traditionele Snertrit was een echte SNERTRIT geworden.

Hoewel de Erwin Krollen/Gerrit Hiemstra's/Helga van Leur's en andere weerprofeten ons in de week vooraf hadden toegezegd dat er mogelijk een buitje zou kunnen vallen op zaterdag 12 februari, met ook nog de nadruk op ZOU KUNNEN, werd het allengs de dag naderde steeds droeviger.

Tijdens onze tweede voorrit op de vrijdag vooraf besloten we zelfs de vierwieler i.p.v. de geliefde tweewieler te nemen. Het plensde, onze Lieve Heer had alle sluisdeuren open gezet. Ron en ik keken elkaar droevig aan. We besloten zelfs een "shortcut" voor te rijden. Iets wat we uit principe eigenlijk niet willen. Zoals Henk Angenent altijd beweert: Een schaatsmarathon op natuurijs gaat over 200 km en niet over 199. Dus die afsteek was louter voor heel veel regenwater.

Afgelasten, dat hebben we een keer gemoeten vanwege gladheid. Dus geen optie en verder: Marijke had reeds vele taarten gebakken. Cees had de erwten al in de week. Dus ondanks de verwachten hoeveelheid regen gewoon rijden.

Gelukkig kwamen ze weer in grote getale. De echte bikkels uit het hele land. De fam. Notenboom helemaal uit Zuid-Beijerland. Rob Eggink uit Noordwijk (moest in de late middag zelfs nog een blauwe 747 naar Seoul sturen, onze vaste club uit Dordrecht en met stip: Jan Overbeke helemaal uit Tholen.

De koffie was warm, de taarten Grand Cru, de sfeer positief. Natte zoi aan de vele kapstokken in Ron's ruime garage. Mooie verhalen, verrassende ontmoetingen van : gossie waar heb jou eerder gezien. Kortom het was weer een ouderwetse Snertrit atmosfeer. Hoewel de Dag dus SNERT begon klaarde het tegen de middag op en kon Ron om even over twaalf na een korte briefing het sein geven: draai de gashendels maar open.

Over natte en soms heel erg natte Gelderse wegen volgde toch een mooie tocht. Afwisselend de Veluwe bossen en dijkjes langs de IJssel brachten de plm 40 knorrende motoren in ruim twee uur terug aan de Ermelose Forsythialaan. Daar stonden grot potten dampende snert gelardeerd met echt roggebrood + katenpek gereed om de toch wat kleumende motorhielden op te warmen.

Dankzij jullie allemaal (compliment ook aan de dames, die Marijke meehielpen) werd het een ouderwetse Snertrit en geen SNERTrit. Enige dissonant: Jos Lakerveld eindelijk eens vrij gekregen van zijn KLPD-baas haakte al na 10 km af. Foutje van Evert die als opduwer te laat in de gaten had, dat Jos hem op de Oude Zwolseweg niet voorbij was gereden en Jos lange tijd denken: waar blijft Evert toch. Voordeel was dat Jos als eerste aan de voortreffelijke snert zat en aange-naam door de dames werd bezig gehouden.



Bord snert of erwtensoep

Overigens:

Diezelfde Jos Iakerveld zal samen met enkele collega's ons op dinsdag 29 maart de fijne trucjes van het motorrijden op de WEG gaan bijbrengen. Het is een aangepaste (naar onze wensen) VRO training, waarbij na afloop een certificaat wordt uitgereikt, dat goed is voor korting op de verzekering. Dat en vooral nog BETER motorrijden moet de reden om je op te geven voor deze VRO-dag in de Flevopolder: DINSDAG 29 maart dus.

Evert



Route van de snertrit 2011

