

Juni rit - kriskras Graafschap

door Marcel - 24 juni 2014

Vandaag hadden Gert en ik de eer om de zomer skyridersrit te organiseren. De weersvoorspellingen waren wat wisselvallig en in de hoek waar wij zouden beginnen kon in de loop van de dag een bui vallen.

Toch de regenpakken maar in de topkoffer gestopt bij het van huis gaan want je weet nu eenmaal nooit. Strak om 0930u kwamen we aanrijden bij de Gallery in Brummen waar we de start hadden gepland met een goede kop koffie/thee en keuze uit 2 soorten appeltaart !!!!

A la KLM begonnen we eerst met de tafeltjes en stoelen die buiten stonden te slepen om alles maar bij elkaar te zetten want dan smaakt de koffie toch het beste, nietwaar....



The Gallery - oldtimer auto's, motoren en bromfietsen

Langzaam maar zeker kwamen de rijders binnen druppelen.

De opkomst werd uiteindelijk 14 personen (13 rijders en 1 bijrijdster).

Een aardige opkomst met in het achterhoofd dat een deel van de skyriders net terug was van de Duitsland/ Italië rit.

Er was helaas van deze groep maar 1 die-hard en dat was Evert.

Zowel door Europa toeren als ook gewoon present zijn op de Juni-rit getuigt van liefde voor de motor.

Even voor 11 uur was het tijd om alle mooie oldtimers (goedkoopste wagen € 8500,- en de duurste slechts € 330.000,-) achter ons te laten en op te stappen voor een rit van 5 minuten.

Na die 5 minuten gingen nl de motoren alweer uit omdat we met de pont over moesten.

Er waren opmerkingen uit de groep dat dit toch wel erg snel was.

Ik noem natuurlijk geen namen Evert.....

Na de pont ging het dan echt van start en slingerden we ons over de mooie kleine weggetjes van het Graafschap.

Het bleef lekker weer en het bleef zelfs zo goed weer dat we heerlijk konden lunchen op het terras in de zon.

Bij de lunch werden we vergezeld door Cooky die een accu op haar motor had die het vanmorgen begaf en zo het begin van de rit niet kon halen. Na het plaatsen van een nieuwe accu kon ze toch nog bij de lunch aanhaken.

De lunch bestond deze keer uit een vaste lunch i.p.v. "a la carte".



Met de pont over de IJssel

We begonnen met koffie/thee en erna werd er een heerlijke gebonden champignonsoep geserveerd.

Hierna werden er verschillende salades op tafel geplaatst samen met gebakken eieren, ham, kaas en krokkeleketjes.

Een lekker vruchtensapje werd er op de koop toe bij geserveerd.

Er zou net zolang eieren gebakken worden als dat wij bleven eten dus dat hebben we getest.

Met de buiken rond gegeten stapten we weer op voor de laatste 50 km van de rit door bosrijk gebied.

Al slingerend kwamen we zo bij ons eindstation in Bronckhorst aan (het kleinste stadje van NL werd er gefluisterd). We waren precies op tijd want de weergoden hadden nu toch wel een plas water uit de hemel in gedachten en die kregen we dan ook.



Het terras in Bronckhorst

Van het terras onder de boom toch maar verhuisd naar het restaurant binnen, waar een ieder de bui afwachtte en de nodige kleding extra aantrok om de regen tijdens het naar huis rijden te kunnen doorstaan.

Een mooie rit met goed weer al heeft een ieder vast een bui te verwerken gekregen onderweg naar huis.