

Juli rit - Brabant

Door Luuk - 31 juli 2020

De tweede reguliere rit van het seizoen liep door Noord Brabant. Bij de laatste benzinepomp voor Gorinchem stond het fluoriserend-geel van de motorrijders. Zou het dan erg druk worden?

Aangekomen in het verrassend mooie Gorinchem bleek de groep enorm te zijn. Maar liefst 28 motoren verschenen aan de start en dat zie je toch niet elke maand. Deze grote hoeveelheid motorrijders konden makkelijk een parkeerplaats vinden op het plein.

Het terras van restaurant 't Oude Stadhuis was enorm en de motards konden dan ook allen uitgebreid genieten van het heerlijke weer.

De koffie met appeltaart vond gretig aftrek en daarna was het starten en wegwezen.

Het werd een mooie rit langs rivieren en door het Gelderse en Brabantse landschap. Mooie weggetjes!

Het eerste deel van de route liep langs het water over de Waaldijk naar de pont richting Brakel. Dan verder door het mooie Gelderse landschap, langs Aalst en Nederhemert naar Bern.

Dan zitten we nog steeds in Gelderland, dus moesten we de Maas nog over. De tweede pont in deze route van Bern naar Herpt.

Twee keer met de veerboot; de laatste tijd hebben we weinig veerboten meegemaakt, dus we hadden wat in te halen.

Dan verder door het Brabantse landschap via Vlijmen, Helvoirt en 't Eind naar Esch. Deze keer niet Esch-sur-Sure, maar het oerbrabantse Esch-sur-Essche stroom. Dan verder ruim om Boxtel heen naar ons lunch adres.



Restaurant 't Oude Stadhuis in Gorinchem



Op de pont

De lunch werd genuttigd in Schijndel bij restaurant Jansen en Jansen. De motoren konden we makkelijk parkeren bij de fontein voor het restaurant. Het terras was wederom ruim genoeg voor onze groep en het was dus echt genieten. Een heerlijke lunch en vooral ook heel gezellig. We zien elkaar eigenlijk veel te weinig vanwege de COVID-19 crisis en dan is er dus heel wat bij te praten. De uitsmijters waren gigantisch drie eieren en boterhammen.

Overigens kwamen er wel wat donkere wolken voorbij, maar regen hebben we gelukkig niet gehad.

Na de lunch werd koers gezet naar Heeswijk-Dinther, maar helaas was de brug over de Zuid-Willemsvaart afgesloten voor al het verkeer. Zelfs het fietspad gaf geen uitkomst; we hebben uiteindelijk een motorFIETS, dus Stukje omrijden en middels "trail & error" hebben we toch een omweg gevonden.

Via Nistelrode, Landend en Macharen werd de dijk langs de Maas bereikt. De Maasdijk werd gevolgd tot Hedel: prachtig! Dan verder binnendoor naar het eindpunt van deze rit op het terras van restaurant de Verdraagzaamheid in Zaltbommel.

Paul had weer zijn uiterste best gedaan om er een waar feestje van te maken. Het is elke keer weer mooi om te zien dat de routes tot in detail worden voorbereid, zodat deze ritten altijd zeer de moeite waard zijn.



Terras van restaurant Jansen en Jansen in Schijndel



Tussenstop in de middag